

Week 11

Poerim

“Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk.” (Esther 7: 4a)

De geschiedenissen uit het Bijbelboek Esther spelen zich af in de vierde of de vijfde eeuw vóór Christus. De Joden waren gevangelijk weggevoerd naar Perzië. Het Bijbelboek Esther gaat over het oudste conflict ter wereld, over de grootste tragedie der mensheid: het antisemitisme. In Exodus 17 profeteerde Mozes al dat de strijd tegen Amalek (nazaat van Ezaü) van geslacht tot geslacht zou voortduren. In Deuteronomium 25 lezen we dat Amalek toeslaat op de zwakste momenten van het volk Israël. Ja, zo is satan. In 1 Samuël 15 staat beschreven hoe het God berouwde dat Hij Saul koning had gemaakt, en wel hierom: dat hij niet gehoorzaamde aan het bevel om gans Amalek uit te roeien. De strijd tussen Amalek en Israël is dus zo oud als de mensheid en is de strijd tussen satan en het Levende Kind. Tussen Israël en de God van Israël enerzijds en elke antisemiet anderzijds. We worden in dit boek Esther bepaald bij wonderlijke omstandigheden: de Jodin Esther is koningin geworden, wonderlijk in de ogen van Esther en haar oom Mórdechai, maar niet te wonderlijk voor de God van Esther en Mórdechai. Het plan van Haman, de Agagiet, de afstammeling van Amalek, de Jodenhater, de antisemiet, is Esther en haar volk inmiddels bekend geworden. Mórdechai heeft Esther er inmiddels op gewezen dat zij mogelijk om deze reden koningin is geworden. (Esther 4: 14) De nood is zéér groot, want deze volksmoord zou bijna geen Jood meer overlaten op aarde. En een wet van Meden en Perzen mocht nimmer gebroken worden. Esther kende inmiddels de regels van het hof en het rijk van haar man. Haman (satan) had het lot (Hebreeuws: poer) inmiddels geworpen en de datum voor de Jodenmoord (13 Adar) stond vast. Zo werpt de mens het lot, ook in deze tijd is de antisemiet voortdurend bezig om uit te kienen hoe en wanneer hij de Jood het hardst kan treffen. *Maar*, de mens werpt het lot, *“maar het gehele beleid daarvan is van den HEEREN”!* (Spreuken 16:33). Esther staat symbool voor de wijze, tactische en dappere Jodin: zij neemt enorme risico's door ongevraagd naar de koning te gaan, zij beheerst de wijsheid om 's konings kleding aan te doen, als zij voor hem verschijnt, zodat hij zijn eigen rijkdom op haar ziet, zij beheerst de tact om niet plompverloren met de deur in huis te vallen, maar pas op de tweede afspraak met haar nood te komen. Zij bezit de slimheid om Haman als een rat in de val te lokken door hem ook uit te nodigen. In schril contrast hiermee horen we haar klacht, als van een ten dode opgetekende: “Want wij zijn

verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelge, dode en ombrenge.” Haar klacht omvat de klacht van een volk door alle eeuwen heen. Wij horen het de kinderen van Korach klagelijk zingen in Psalm 44: *“Gij verkoopt Uw volk om geen waardij, en Gij verhoogt hun prijs niet.”* Wij horen het de apostelen roepen, als zij de marteldood sterven, wij horen het de Joden smeken in de donkere middeleeuwen als er geen plaats voor hen is in het ‘christelijke’ Romeinse rijk, het *‘Ik en mijn volk, wij zijn verkocht’* verheft haar stem tijdens de kruistochten in naam van Christus en kruis, waar zij onder psalmgezing worden uitgemoord. Het komt nog stamelend over hun lippen als zij onder de Spaanse inquisitie worden uitgerekt, gewurgd en verbrand, omdat ze de christendoop weigeren. We horen het hen met verbazing uitroepen tegen de grote reformatoren: *“Opnieuw worden we verkocht- ook door jullie!?”* En we lezen het op hun stomme gezichten als ze als schapen zo gedwee de gaskamers van Auschwitz binnengaan. We lezen het terug in de ogen van Anne Frank..... Máár: het wonder van Poerim is dat rouw wordt omgekeerd in vreugde, dat Haman wordt gehangen aan Mórdechais galg, dat Mórdechai het koninklijke kleed omkrijgt en de zegelring, die eerst aan Hamans vinger was. De vreugde van Poerim is dat hun sterfdag hun overwinningsdag wordt: *“En zij deden met hun haters naar hun welbehagen.”* Dat alles door die grote Lotsbeschikker: Koning Jezus. Dat alles omdat dit volk Hem geheiligd is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo vieren wij Poerim op 14 en 15 Adar, met profetisch zicht op onze eindoverwinning!

Sabbat Shalom!

Uit: Martha Dane, Sabbatsgedachten, blz. 39,40, uitg. Jeruzalem of Rome, sept. 2014. Voor bestelling van dit boek, klik [hier](#)