

II. Openbaring en heidendom

Het kan niet de bedoeling zijn van het onderkennen van bovenstaande speerpunten in de strategie van satan, dat wij zelf buiten schot blijven. Het zou een mooie bedoening zijn als wij de hele wereldgeschiedenis op zijn rekening konden zetten. Wij zijn geen robotten, maar mensen die door God geschapen zijn. We hebben dan ook aan Hem verantwoording af te leggen van ons denken en doen. Nooit kunnen wij ons achter de duivel verschuilen. Hij heeft alleen zoveel speelruimte in ons persoonlijk, kerkelijk en nationale leven als wij hem ruimte geven!

1. Nazisme en het oude heidendom

Het is bijzonder leerzaam, en bemoedigend tegelijk, om kennis te nemen van de geluiden tussen, zeg maar, 1933 en 1948, die het dóór hadden. Het moet gezegd dat er van de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog leiding is uitgegaan. Er stonden mannen Gods aan het roer, die het volk -en dat was tijdens de oorlog in de kerkdiensten goed vertegenwoordigd!- geestelijk wapenden in de strijd. Men had door dat het niet zomaar een politieke zaak was. Het was een geestelijke strijd. Het nazisme voerde een hevige strijd tegen de erfenis van Gods Woord, uit Israëls handen ontvangen. Het oude heidendom rukte op, en de hele geestelijke erfenis werd zo mogelijk totaal vernietigd.

Schoolbesturen werd verboden, om maar iets te noemen, een Joodse sollicitant als leerkracht aan te nemen. Een letterlijk citaat uit de brief van het schoolhoofd, A. van der Baan, in verband met de eerste anti-joodse bepalingen, waaraan deze passage is ontleend, luidt: "Zoo zal het dus kunnen voorkomen, dat wij tot een sollicitant zullen moeten zeggen: Broeder, Zuster, wij zijn overtuigd, dat U een geloovig Christen zijt, U beschikt ook over de noodige ervaring en de gevraagde bevoegdheden. U bent een goed onderwijzer, in één woord: wij zijn overtuigd, dat het voor onze school en voor onze kinderen een zegen zou zijn, als we U konden benoemen, maar U, of Uw vrouw, behoort tot een ras, dat wel door God in de wereld is gesteld als een zegen voor alle geslachten, maar door de wereld niet wordt begeerd, en daarom: ga heen en wordt warm. We kunnen de zegen, die God ons en onze kinderen door u zou schenken, niet aanvaarden".

Wat is het verschil met het moderne heidendom?

Er zou een heleboel aan te halen zijn uit de twee lijvige delen 'Het verzet der Hervormde Kerk' die kort na de oorlog verschenen. En het is zeker bemoedigend te zien, hoevelen zich hebben verzet tegen de heidense denkwereld en praktijk van het nazisme. Maar er is iets, dat nog belangrijker is. Al bladerend in genoemde, goed gedocumenteerde boeken, overviel mij de gedachte: wat is eigenlijk het verschil tussen het nazisme en het huidige, algemene, moderne leefklimaat? Natuurlijk, de benaming 'nazisme' reserveren we voor de

geestelijke denkwereld van Hitler en de zijnen. Maar ook al noem je het vandaag anders, het is wel precies hetzelfde! Een paar zaken die dit illustreren.

2. Darwin, Hitler en abortus

Er is onlangs een documentaire gemaakt, getiteld: Evolutie, Auschwitz & abortus, wat is het verschil? Wie de documentaire bekijkt is geschokt, als hij nog nooit over deze dingen heeft nagedacht. Hitler was niet origineel. Hij werkte alleen maar gedachten uit die allang bestonden. Zo sloot hij aan bij Darwin. Die schreef een geruchtmakend boek over de oorsprong van de soorten. Want als je de levende God als Schepper van al het bestaande verwerpt, moet je wel een ander geloof verzinnen. Darwin ontdekte, dat in de dierenwereld het zwakke opzij wordt gedrongen, wordt uitgeselecteerd en de sterkste overleeft. Door het zwakke uit te bannen, ontstaat er een sterker soort, een beter ras. Waarom zou, als wij geen uniek schepsel van God zijn, maar een veredeld dier, hetzelfde niet toe te passen zijn in de mensenwereld? Er wordt al tientallen jaren geëxperimenteerd om een soort 'supermens' te maken. Hitler beschouwde een aantal mensen als een minderwaardig soort, en het Joodse 'ras' als een minderwaardig ras. Het Arische ras stak boven alles uit. Alles wat dat Arische ras verzwakte, moest uitgebannen worden. Zo begon hij via een T4-programma, aan de stelselmatige 'zuivering' van het Arische ras door chronisch zieken, gedementeerden en gehandicapten te doden. Hij noemde dit ook nog een "Gnudentod". Tweehonderduizend Duitse mensenlevens kostte dat. Later waren zigeuners en homofielen aan de beurt. Al gauw stond het hele Joodse volk op het programma om totaal uitgeroeid te worden. De huidige abortuspraktijk is op dezelfde leest geschoeid als het nazisme. Wij maken uit of een kind waard is om geboren te laten worden of niet. Geen wonder, als je God als Schepper verwerpt, wordt de mens normgevend. Eerst wordt God ont-troond, en dan wordt de mens als god gekroond. Dan kun je letterlijk alles verwachten. In naam van het humanisme wordt de weg geplaveid voor het Beest! Want 'de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed'.

3. Aanval op het Oude Testament

Ook de aanval op het Oude Testament is volop actueel en springlevend. Alleen wordt het zo versluierd gebracht, dat velen het niet zien. De geest van het moderne denken is in principe antisemitisch. Daarmee bedoelen we niet, dat iedereen een hekel aan Joden heeft. Maar wat is eigenlijk antisemitisme? Voor sommigen ben je al antisemiet als je zegt, dat er toch wel een hele kloof is tussen Jezus en het talmoedische Jodendom. Maar waarom zou iemand die een bepaalde Joodse, godsdienstige stroming als onbijbels afwijst, opeens een hekel hebben aan Joden of antisemitisch zijn? Naar Bijbels begrip ben je liefdeloos als je je naaste om de lieve vrede wil in zijn sop laat gaar koken. Israëls profeten werden als verraders uitgejouwd, omdat zij tegen de stroom oproeiden. Jeremia bijvoorbeeld. Had hij een hekel aan zijn volk, omdat hij Gods Woord in alle

scherpte doorgaf? Absoluut niet. Niemand heeft zo als een kind gehuild op de puinhopen van Jeruzalem als hij, toen hij zag dat Gods Woorden uitgekomen waren. Was Jezus een antisemiet, omdat Hij de waarheid zei? Het kostte Hem de kruisdood, en Hij heeft op die manier verzoening gebracht voor Zijn volk! Was Stefanus een antisemiet omdat hij tegen de Joodse leiders zei: 'Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, jullie weerstaan altijd de Heilige Geest'? Terwijl hij bedolven werd onder de stenen, bad hij: 'Heere Jezus, reken hun deze zonde niet toe!' (zie Handelingen 7). Is dat Jodenhaat of antisemitisme, of hoe je het ook noemen wil? Is Paulus een antisemiet? Ik heb maar een keer in mijn leven iemand een uitspraak horen doen, die in de verte herinnerde aan de bewogenheid van Paulus. Dat was een oude moeder en grootmoeder, die zei: 'Als er straks iemand ontbreekt van mijn nageslacht, laat mij dan ontbreken'. De gedachte dat een van haar kinderen of kleinkinderen verloren zou gaan, vond zij onverdragelijk. Zei Paulus niet dat hij wel buiten de gemeenschap van Christus wilde zijn, als zijn eigen vlees en bloed, zijn eigen volk maar behouden werd? (Romeinen 9:1,2) Durft iemand vanuit zijn ivoren toren deze man van antisemitisme te beschuldigen? Puur omdat hij het lef had, tegen iedereen de waarheid van het Evangelie te verkondigen en niemand naar de mond te praten?

4. De ware aard van het antisemitisme

We zullen het anders zeggen. Diegenen zijn antisemiet in hart en nieren, die de Sem [Hebreeuwse woord voor Naam], de Naam van God, uitbannen uit de Bijbel. De vrijzinnige theologie, al vrijt zij met liberaal-joodse gedachten, is gekant tegen de God van Israël. Een kerk die ruimte laat voor de ontkenning van Gods bestaan, voor de afwijzing van de Schepper, voor de ontkenning van Jezus' Bloed als verzoenend offer of aan het ontkennen van de lichamelijke opstanding van Jezus, heeft gebroken met God, met de Openbaring, en daarmee met het volk van de Openbaring, Israël. Alleen door terug te keren tot de levende God en ons moderne denken in Jezus' kruisdood mee te laten begraven, rekenen we af met het anti-Goddelijke denken dat ons van huis uit in het bloed zit. Is het geen grote genade en pure liefde van God, dat wij dit geluid nog mogen laten horen? En dat wij ons mogen bekeren van ons goddeloze en daarmee antisemitische denken? Het is de hoogste tijd! Want de bruiloft van het Lam, het heerlijke koninkrijk van de Messias komt met de dag dichterbij. Het is niet raadzaam te riskeren dat wij straks kloppen op de deur, terwijl hij reeds gesloten is.....

Uit: *J. den Admirant, Nederland, van hoer tot bruid*, blz. 116-119